

---

**Mevrouw Witteveen** (17 jaar op 14 september 1942, destijds wonende aan de Emsterdijk, rechts over de Hinkelsebrug richting Nijbroek)

*“Ik zat rechtop in mijn bed in het ‘opkamertje’. Het was rond 3:00 uur ’s nachts en mijn hele kamer was verlicht met een intense gloed. Ik begon te gillen van schrik, want ik was ervan overtuigd dat er een vliegtuig boven op onze boerderij zou vallen. Gelukkig kwam mijn moeder bij me en zei: “Rustig maar, het vliegtuig ligt al een eindje verder.” Samen met mijn vader ging ik op de fiets naar de plek waar het brandende vliegtuig was neergekomen. We zetten de fietsen langs de kant van de weg en liepen het weiland bij de boerderij in. Op een paar van onze burens na, was er nog helemaal niemand. Stap voor stap liepen we door het weiland en opeens zag ik iets liggen in het weiland. Door het schijnsel van de vlammen, was er geen twijfel mogelijk wat ik zag: een dode vlieger. Hij was nog zo jong en ik moest gelijk denken aan hoe vreselijk dit moest zijn voor de moeder of de vrouw van de jongen. Ik wilde niet langer in het weiland zijn en ging terug naar de weg. Daar bleef ik nog een tijdje van een afstand naar het brandende vliegtuig kijken. De volgende dag fietste ik samen met mijn moeder langs het weiland, waar het vliegtuig lag. Ook de lichamen van de vliegers waren nog niet weggehaald. Pas ’s avonds werden die onder het toezien van vele buurtbewoners opgehaald.*

*De daarop volgende dag logeerde ik bij mijn tante aan de Wisselseweg. Ik hoorde mensen praten dat de vliegers die dag begraven zouden worden op de begraafplaats aan de Tongerenseweg. Samen met het buurmeisje van mijn tante ging ik naar de begraafplaats toe. Bij de begraafplaats aangekomen, mochten we echter niet voorbij het hek. We zetten onze fietsen tegen een hoge heg en gingen bovenop de fietsen staan, om toch nog wat van de begrafenis te kunnen zien. Opeens hoorde ik een man een bevel schreeuwen en onmiddellijk klonken er geweerschoten. Van schrik tuimelde ik bijna van mijn fiets. Snel gingen we naar huis.”*